

# Pagten – Herren er vores fred

Sidst talte jeg om, at Herren er vores banner.

Det 4. pagts-navn er: "Herren er vores fred", det hænger meget sammen med det, vi talte om sidst. Første gang, vi finder "Herren er fred" i Biblen, er i Dommerbogen 6,24, det er Gideon, der bygger et alter og kalder det "Herren er fred".

Gud kalder Gideon til at frelse Israel fra midjanitterne, Herren vil have en lille hær med Gideon når han skal i krig mod midjanitterne, for hvis hæren er stor, vil Israel selv tage æren for sejren og det ønsker Gud ikke.

Nu har Gideon en hær på 300 mand. Før, hæren skal angribe midjanitternes lejr, sniger Gideon og hans våbendrager, Pura, sig ned til midjanitternes lejr, som var meget talrig - man mener, den var på 135.000 mand. Da Gideon kommer til lejren, overhører han en samtale mellem to soldater.

*Han sagde: »Jeg drømte, at et bygbrød kom rullende ned mod midjanitternes lejr. Det ramte et telt, så det faldt, brødet væltede det omkuld, og dér lå teltet!« Den anden svarede: »Det kan kun betyde Joashs søn israelitten Gideons sværd. Gud har givet midjanitterne og hele lejren i hans hånd.« Da Gideon hørte drømmen fortalt og tydet, bøjede han sig i bøn. Så vendte han tilbage til israelitternes lejr og sagde: »Stå op! Herren har givet midjanitternes lejr i jeres hånd.« (Dom. 7,13-15)*

Gideon delte sin hær i 3 - med 100 mand i hver deling. De fik at vide, at de skulle angribe lejren fra hver sin side og at alle 300 mænd skulle støde i hornene og knuse krukkerne, som de havde i hænderne, samtidig. Da alle 300 mand stødte i hornene og knuste krukkerne, gav alle i lejren sig til at løbe og flygtede skrigende bort. *Herren lod alle i lejren rette sværdet mod hinanden og de flygtede (Dom. 7, 22).*

Midjanitterne var dem som ledte Israel til at dyrke afguder. Den værste afgud, vi har i dag, er troen på, at vi selv kan - altså hovmod. Derfor var det vigtigt for Gud, at æren gik til Ham, at det

var tydeligt, at det var Ham, der vandt sejren. Og tydeligt var det - Gideon og hans hær kæmpede ikke, for Gud havde kæmpet for dem. Den fred, som Gud er for os, bliver sagt af Esajas:

*Herre, du skænker os fred, for alt, hvad vi har gjort, har du udført for os. (Es. 26,12)*

Herren bliver vores fred, når alt, hvad vi har gjort, har Han gjort for os. Jesu blod har skabt fred mellem os og Gud - på grund af Jesu Kristi lydighed. Konsekvensen af vores ulydighed tog Kristus på korset. At Herren er vores fred betyder, at gerningerne er Hans. Gideon og hans hær havde ingen del i sejren - det var Herrens værk alene. Hvis vi overlader vores liv til Herren, vil Han være vores fred.

I John. 14,27 siger Jesus:

*Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver.*

Den fred, som Jesus gav os, er freden, som Helligånden bringer til os. Det er den fred, at det er Herrens gerninger - ikke vores gerninger - der tæller. At Jesus ikke giver som verden betyder, at freden, som tilhører verden, er afhængig af de omstændigheder, som vi er i. Jesu fred er en fred i vores indre skabt af Helligånden - at komme ind i Guds hvile, at komme ind i det forjættede land - hvor det er Gud, der arbejder.

Når det kommer til, at Herren er vores fred, er vores tanker vores værste fjende. At leve i Guds fred kræver en forståelse af vores egen utilstrækkelighed. Det kræver, at vores hovmod bliver brudt ned. Gud vil bryde vores hovmod ned, hvis vi vil gå igennem de trængsler, som vi oplever. Det betyder, at vi lærer, at det ikke længere er os selv, som skal sørge for, at vi kommer igennem - det er Gud, der sørger for, vi kommer igennem. En trængsel vil Gud altid bruge til at løfte dig højere op og sætte dig fri af ting, som du er bundet af. For at vi kan gå igennem en trængsel, så den kan blive Guds, må vi forstå 2 ting:

At det ,vi oplever, ikke er en konsekvens, for alle konsekvenser blev taget på korset.

*Ved ham (Jesus) at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. (Kol. 1,20)*

At Gud er med os og altid vil forordne alt til det gode.

*Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. (Rom. 8,28)*

Her er den fred, som Jesus taler om, at Han har givet til os – en fred som ikke bliver rokket af vores omstændigheder på grund af Jesu Kristi kors. En fred som er Helligåndens virke i os. Gud gav os fred, da vi ved Jesu blod blev forsonet med Ham og Han er vores fred i dag - ved at Helligånden virker i os.

Jeg vil slutte af med et skriftsted fra Salme 4, som er skrevet af David:

*I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.*

Herren er fred og Han er vores fred, vi kan hvile – da vi ikke længere skal gøre andet end lade Helligånden virke i os. Så det eneste, vi skal gøre, er at fornægte os selv og være stille – så vil Helligånden virke i os. Derfor kan David skrive således, for uanset hvad, der sker, er det i Herrens hånd – vores liv er Guds ansvar. Han er vores fred.

Jeg beder om, at vi må fornægte os selv og følge Kristus, at vi må tage imod alt, hvad der kommer, og vide, at Du er vores fred. At Du er med os og for os. At intet kan vi gøre i os selv, men alt kan vi gøre i Dig - ved at Helligånden virker i os. Vi beder om, at vi må kunne rumme Din fulde fylde.

I Jesu Kristi Navn

Amen